

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ 100 | ΒΙΣΤΡΕ |

αντιφασιστική δράση κατοίκων
σκαγιολουκείου & γύρω περιοχών
antifa ska

* εκδίδεται από την:

6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ

6 χρόνια μετά την εξέγερση του δεκεμβρη. 6 χρόνια από τότε που απ' άκρη σ' άκρη αυτής της κωλοχώρας ακουγόταν το μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι. 6 χρόνια από τότε που οι δρόμοι ήταν γεμάτοι διαδηλωτές και οι φασίστες στις τρύπες τους. 6 χρόνια από τότε που τα αφεντικά αυτού του τύπου ανησύχησαν πραγματικά και κατάλαβαν ότι μπορεί να έχουν το πάνω χέρι αλλά δεν είναι παντοδύναμοι. Ούτε αυτοί ούτε οι θεσμοί τους οι οποίοι όλοι στράφηκαν ενάντια στην εξέγερση. Κι όμως, εκείνη τη φορά η αστυνομία τους φάνηκε για πρώτη φορά ανίσχυρη απέναντι στην οργή των εξεγερμένων και τα χιλιάδες δακρυγόνα δεν έφερναν το επιθυμητό αποτέλεσμα γιατί οι δρόμοι συνέχιζαν να παραμένουν γεμάτοι. Οι δημοσιογράφοι τους δε μπόρεσαν να εκτονώσουν την οργή μας ζητώντας να τιμωρηθούν οι ένοχοι, γιατί δε θεωρούσαμε ένοχο μόνο το μπάτσο δολοφόνο Κορκονέα αλλά όλους τους μπάτσους και το σύστημα που υπηρετούν. Τα κόμμάτά τους δε μπόρεσαν να μας μαντρώσουν και να διαπραγματευτούν με το κράτος για πάρτη μας γιατί πολύ απλά δεν είχαμε αιτήματα. Επίσης φάνηκε ότι τα σχολικά κλουβιά δεν έχουν καταφέρει να απονεκρώσουν τα μυαλά των μαθητών και να τα μετατρέψουν σε ρομπότ. Εκείνη τη φορά όλοι οι θεσμοί του συστήματος που πήραν μπρος από την πρώτη μέρα δεν κατάφεραν να υποβιβάσουν την εξέγερση σε μια ακίνδυνη γι' αυτούς διαμαρτυρία. Εκείνη τη φορά οι εκμεταλλευτές μας και τα τσιράκια τους πήραν πίσω ένα ελάχιστο κομμάτι βίας από αυτή που δεχόμαστε καθημερινά όλοι οι από κάτω αυτού του κόσμου που η ζωή μας προορίζεται να υπηρετεί τα συμφέροντα του κάθε αφεντικού. Πήραν πίσω μια βία δίκαιη κόντρα στη βία των εργατικών "ατυχημάτων", των σχολικών κελιών, της στρατιωτικής θητείας, της ανασφάλιστης εργασίας, του πρωινού ξυπνήματος για δουλειά, των φυλακών τους, των ψυχοφαρμάκων τους προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο άγχος που μας προκαλούν, των βασανισμών στα αστυνομικά τμήματα, των στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών, των δολοφονιών μεταναστών στα σύνορα κι ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Ε λοιπόν, σε αυτές τις πόλεις που σα σκλάβοι χτίσαμε και με το ζόρι επιβιώνουμε κάθε μέρα, για λίγες μέρες ζήσαμε. Κι όσο δεν ξεχνάμε τι ζήσαμε τότε, τόσο παραπάνω θα ανησυχούν οι αφέντες αυτού του τύπου. Πόσο μάλλον σήμερα που οι αιτίες που μας οδήγησαν να εξεγερθούμε έχουν αυξηθεί.

πολιότερο υλικό μας θα βρείτε στο
<http://anatotopia.wordpress.com> στην κατηγορία antifa ska



για επικοινωνία, σχόλια ή ότι άλλο
email: ska.antifa@gmail.com

ως antifa ska συμμετέχουμε στη **Συνέλευση ενάντια στα φασιστά** (κρατικά, παρακρατικά, κοινοική)

Το antifa ska είναι μια συνέλευση αντιφασιστριών και αντιφασιστών της γειτονιάς του Σκαγιολουκείου και των γύρω περιοχών. Είμαστε άνθρωποι κι εργατές, φοιτητές και φοιτήτριες, άντρες και γυναίκες. Λειτουργούμε ανεξαρτητικά, χωρίς κανέναν αρχηγό πάνω από το κεφάλι μας, δεν τα πήμε καλά με τα media και κάθε λογής ρουφιάνους, είμαστε αλληλέγγυοι στους μεταναστες και σε όσους και όσες βιώνουν το ρατσισμό στο πετσί τους, εναντιωνόμαστε στα αφεντικά (μεγάλα και μικρά) που μας εκμεταλλεύονται καθημερινά και σε κάθε είδους φασισμό που παρατηρούμε γύρω μας (είτε αυτός έχει χρυσαυγίτικες οβόστικες και μοιράδρους είτε έχει πιο κυριλέ εμφάνιση). Κι όσο κι αν θέλουν να μας σακατέψουν το μυαλό με εθνικοπatriωτικά δηλητήρια και γερές δόσεις φόβου, εμείς δεν έχουμε σκοπό να σκύψουμε το κεφάλι σε καμία εθνική σημαία ούτε να κλείσουμε σιτίνα μας.

Γιατί αυτοί που περισσεύουνε και δεν χωράνε στις γειτονίες μας είναι οι φασίστες κάθε είδους και τα αφεντικά τους. Σκοπό έχουμε να σταθούμε ενάντια στη ρατσιστική και φασιστική πανούκλα και να της κόψουμε όσο μπορούμε τη φόρα βάζοντας σε κίνηση τα μυαλά μας, τα χέρια μας και τη δημιουργικότητά μας.

Και αυτό προστείνουμε να κάνουν όσοι και όσες έχουν καταλάβει ότι ο φασισμός μπορεί στην αρχή να έρχεται για λίγους αλλά σιγά σιγά όλο και πιο πολλοί μπαίνουν στη λίστα του.



ΟΤΑΝ Ο ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ (ή αλλιώς όταν τα σκυλιά φυλάνε τ' αφεντικά τους)

Όταν ο Κικίλιας κατέβηκε στην Πάτρα πριν μιάμιση βδομάδα, πέρα απ' το να επιδοθεί στο γλοιώδες του show μπροστά στις κάμερες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον αγιαντρέα και το αστυνομικό μέγαρο, έκανε και κάτι άλλο: συναντήθηκε με τους εμπόρους της πάτρας Μαρλαφέκα, Ρώρο, Κεπενό και άλλους σιχαμένους πάμπλουτους. Οι οποίοι τόνισαν το μέγα πρόβλημα της οικονομικής ζωής της πάτρας. Όχι φυσικά τα απλήρωτα μεροκάματα, όχι φυσικά η ανασφάλιση στη εργασία, όχι τα κονέ με την επιθεώρηση εργασίας που ενημερώνει πριν έρθει για έλεγχο στην κάθε επιχείρηση που έχει αδήλωτους εργαζόμενους, αλλά κάτι άλλο. Το παρεμπόριο.

Τι εννοούν με το παρεμπόριο; Εννοούν τους αφρικανούς και ασιάτες μετανάστες που πουλάν την πραγματεία τους, στις λαϊκές και σε κεντρικά σημεία της πόλης. Πουλώντας φθηνά τα τυπικά "παράνομα" προϊόντα τους, καταφέρνουν κουτσά στραβά να τα βγάλουν πέρα αξιοπρεπώς, τη στιγμή που αποκλείονται (ή σκοταπληρώνονται), αυτοί και τόσο άλλοι, από αυτούς τους εργοδότες που ο Μαρλαφέκας κι οι λοιποί με τόσο σθένος εκπροσωπούν. Και με το παρεμπόριο ΔΕΝ εννοούν οι κύριοι Μαρλαφέκας και Ρώρος τους ίδιους και τους συνεργάτες τους όταν κάνουν τις λαμογιές τους, δεν εννοούν την αστυνομία που κάνει "παρεμπόριο" ναρκωτικών στα μουλωχτά.



Και ζητάνε από τον Κικίλια να βγάλει τα σκουπίδια με πόδια της ομάδας ΔΙΑΣ στην πόλη να κυνηγήσουν μετανάστες, να καταστρέψουν ζωές, για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Δεν αμφιβάλουμε στο ελάχιστο πως ο μπασκετμπολίστας μπατσούπουργός θα πράξει αναλόγως. Ούτε αμφιβάλουμε πως οι "παρέμποροι" μετανάστες θα έχουν χίλια δίκια και χίλιους λόγους να σταθούν απέναντι τους. Θα στηρίξουμε κάθε τέτοια τους επιλογή.



ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΝΑΖΙ ΤΟ ΙΔΙΟ... ΜΑΓΑΖΙ!

Ο Κικίλιας κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Πάτρα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το παρεμπόριο μαστίζει την τοπική οικονομία και ότι πρέπει να σταματήσει. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δήλωσε ότι οι μπάτσοι πρέπει να εφαρμόζουν από εδώ και πέρα το μέτρο σύμφωνα με το οποίο μπορούν να καταστρέφουν το εμπόρευμα των μικροπωλητών που δεν έχουν χαρτιά για τους πάγκους τους. Αυτές οι δηλώσεις έρχονται λίγο μετά από την αθώωση του χρυσαυγίτη μπαρμπούση και της τοπικής φασιστοπαρέας για την επίθεση στους πάγκους των μικροπωλητών-μεταναστών, δείχνοντας ότι η χρυσή αυγή δεν είναι πρόβλημα για το κράτος αλλά τα τσιράκια του. Έτσι τώρα δεν είναι ανάγκη να σπάνε οι χρυσαυγίτες τους πάγκους των μικροπωλητών αφού το αναλαμβάνουν αυτό οι μπάτσοι δείχνοντας για ακόμη μια φορά τα δόντια του κράτους στους μετανάστες που προσπαθούν να βγάλουν μερικά χρήματα, στην καλύτερη των περιπτώσεων ίσα-ίσα για να ζήσουν.



Στις 6 δεκέμβρη 2008 ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος εκτελέστηκε εν ψυχρώ από το μπάτσο Κορκορέα και ξεψύχησε στα χέρια του φίλου του Νίκου Ρωμανού. Σήμερα ο αναρχικός Νίκος Ρωμανός είναι στη φυλακή και διεκδικεί μια ανάσα ελευθερίας από τη βασανιστική συνθήκη του εγκλεισμού (όπως θα έκανε ο κάθε κρατούμενος). Γι' αυτό βρίσκεται σε απεργία πείνας από 10 νοέμβρη ζητώντας το αυτονόητο: να του δοθούν οι εκπαιδευτικές άδειες που δικαιούται βάσει νόμου για να παρακολουθήσει μαθήματα στο τει αθήνας (στο οποίο πέρασε δίνοντας εξετάσεις μέσα από τη φυλακή) και τις οποίες το κράτος του στερεί με το έτσι θέλω.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΑΕΙ ΦΑΣΙΣΜΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΡΩΜΑΝΟ